

25-10-2007 Noorbeek tijdens demonstratie van enkele partijen door Victor Kortsjnoi

Vraag van mij aan Victor Kortsjnoi wat hij van Anatoli Karpov als mens vond:

I hate him, he is a terrible person!!!

With every other chessplayer you can discuss any subject, With Karpov you can only talk about chess

Op het sterfbed van Misha Tal vertelde die aan Victor Kortsjnoi:

Als jij de WK-match in 1978 op de Filipijnen in Bagiu City van Karpov gewonnen zou hebben, dan was je vermoord door het leger van Marcos in opdracht van de KGB

26-10-2007 Noorbeek

Tijdens de simultaan tegen de leden van DJZ was er een incident aan het bord van Jos Broers

Toen Victor Kortsjnoi weer voor zijn bord kwam zei hij: "this is not the correct position!"

Bleek dat Jos al een extra zet had gedaan voordat Victor Kortsjnoi bij zijn bord gearriveerd was....en dat mag niet, je mag je zet pas doen als de simultaangever weer aan je bord komt

Dit geeft dus aan wat voor geweldig geheugen Victor nog had op 76-jarige leeftijd en hoe gedreven hij was!

Kortsjnoi won by the way met 29-1, 28x winst en 2 remises!

27-10-2007 Cadier en Keer

Toen Victor Kortsjnoi de simultaan speelde op 27 okt in Cadier en Keer en een stuk of 7 partijen verloor wilde hij de helft van zijn gage terugbetalen omdat-ie zo slecht had gespeeld.....